

Freddy De Vadder (aka Bart Vanneste): Bio website (2013)

Freddy De Vadder is het alter ego van Bart Vanneste (°1970), die al bijna twintig jaar de grenzen van het Vlaamse comedylandschap aftast (en verlegt). In 1995 werkte hij voor het humoristische radioprogramma Studio Kafka (op Studio Brussel) mee aan de rubrieken De avonturen van de Here Jezus (met Gunter Lamoot en Piet De Praitere) en Frank & Frank. Eind jaren 90 maakte Bart Vanneste zijn opwachting in het luisterspel Microkosmos. Zijn platte West-Vlaamse personage luisterde naar de naam 'Freddy De Vadder'.

Het begin van een carrière als karakter comedian ...

Toen Freddy De Vadder in 2001 – na een naar eigen zeggen eindeloze lijst *prenten* – ook het podium besteeg, werd zijn show *Wa sta 'k ik ier eigenlijk te doen?* een schot in de roos. Het publiek kreeg een spreekwoordelijke 'Baffe! Ep jon mulle!' en dat leverde hem meteen de overwinning op in Humo's Comedy Cup.

De übermarginaal uit de suburbs van suburb Menen bleek te beschikken over een unieke komische gave. Niemand wil een exemplaar in huis, maar elke toeschouwer hangt aan Freddy's besnorde lippen als hij in ongekuist West-Vlaams tegen heilige huisjes schopt. Vanuit de onderbuik van de maatschappij komt de pinten drinkende kettingroker met choquerende, relativerende, maar vaak verrassend intelligente inzichten voor de dag.

Dus moest Freddy De Vadder, die tot dan toe zijn rock-'n-rollende levensstijl succesvol had gekoppeld aan een bestaan als professionele profiteur, plots volop aan de bak. Na jarenlang toeren langs clubs, festivals, kermissen en cafés, gingen ook de culturele centra voor de bijl. Tot ver buiten de eigen contreien werden de avondvullende voorstellingen *Gearrangeerd*, *Icoon* en *Freddy gaat naar de bakker* op applaus onthaald. En voor wie zijn verschroeiende opmars had gemist (of opnieuw wilde beleven), hernam hij in het terugblikkende *In den beginne* zijn beste momenten. Al deze voorstellingen zijn trouwens ook uit op dvd.

In 2015 wordt Freddy De Vadder de centrale figuur van de nieuwe Canvas-serie *Bevergem*, naar het gelijknamige dorp waar de stand-upcomedian neerstrijkt. Het idee en het volledige scenario zijn trouwens ontsproten aan het brein van Bart Vanneste himself, bijgestaan door enkele streek- en zielsgenoten.

In afwachting van *Bevergem* kunnen de fans zich vanaf februari 2014 richting zalen begeven voor *Freddy twijfelt*. Freddy worstelt daarin nog steeds met zijn stijgende succes en de status die daarmee gepaard gaat. Maar uiteindelijk worden we ook nu weer gerustgesteld: een identiteitscrisis kan de vuil- en schuimbekkende toogfilosoof niet uit zijn lood slaan.